

## Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 was het eerste “volle kalenderjaar” van onze vereniging. De eerste Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 26 januari 2013 in herberg Peerboom en werd bezocht door 21 leden. Er waren 12 afmeldingen. Dus 33 leden verklaarden zich betrokken te voelen bij de nieuwe vereniging. De teller inmiddels stond op 61 leden.

Het bestuur kwam in 2013 negen keer bij elkaar voor een formele vergadering. Talloze keren werd er overleg gevoerd via mailverkeer of in petit comité.

Op 10 december 2012 hadden Herman van de Berg en Léon Mertens een gesprek met mevrouw Anne van der Linden. Zij was voorzitter van een stichting die ijverde om het jaar 2014 uit te roepen tot “Heimansjaar”. Lees hoe dat verder ging in het verslag van het jaar 2014.

Op 21 april zag de 1<sup>e</sup> periodiek van onze vereniging het daglicht. De redactie die daarvoor verantwoordelijk was bestond uit Herman van de Berg, Addy Creusen, Bart Ibelings en Joop Burgers. Voorzitter Leon Mertens had deelgenomen uit hoofde van zijn bestuursfunctie. Er was veel typewerk door enkele leden verricht. Voor de opmaak tekende Joop Burgers (Klaver 4). Er werden 300 exemplaren gedrukt. Deze waren in mum van tijd verspreid en verkocht. In maart en september 2013 werden onze leden met een tweetal nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over de stand van zaken van onze vereniging.

Hotelkamer 3 van herberg Peerboom werd ons door Marjo en Gilbert Aarts aangeboden als “heemkundekamer”. Deze werd ingericht met dossierkasten en een grote archiefkast. Boeken, foto's, schilderijen verenigingsdossiers, allerlei interessante zaken werden ons aangereikt. Wij deden een oproep aan enkele leden om alles zó te archiveren dat we altijd weer weten wáár terug te vinden.

Dankzij inspanningen van ons lid Eugene Dubois werd onze website functioneel. De opzet was dat de functies zouden worden uitgebreid waardoor meerdere mensen de bestanden konden vullen.

In september 2013 werd door het bestuur het initiatief genomen voor periodiek 2. De release werd voor de maand januari 2014 gepland. Dezelfde redactie als van nr 1 was ook verantwoordelijk voor nummer 2.

Twee gastredacteuren werden uitgenodigd voor een bijdrage. Rosalie Sprooten schreef over beeldhouwer Marcel Sprooten en Carla Schlenter schreef over haar familie aan grootmoederszijde. Op 26 januari 2014 zag periodiek 2 het levenslicht.

Op dertig november bezochten Herman van de Berg, Wim Creusen en Léon Mertens een bijeenkomst in café Paddock in Gulpen. De titel was: Het behouden van niet beschermd cultureel erfgoed. Uitgenodigd waren alle Heemkundeverenigingen van Gulpen-Wittem. De gemeente zelf had het initiatief genomen.

Door de wethouder, ondersteund door zijn ambtenaren, werd toegelicht welke subsidiemogelijkheden er zijn voor plaatselijke initiatieven.

Onze vereniging nam zich voor om initiatieven te nemen bij een plaquette aan Hotel Geuldal en het herplanten van een karakteristieke boom op de plaats waar ooit de Herregottsbeuk stond.

Op 7 december brachten Wim Creusen en Léon Mertens een bezoek aan de Heemkundevereniging uit Vijlen. Zij hielden hun 1<sup>e</sup> periodiek "d'r Noaber ten doop". Zij hadden een kleine overzichtstentoonstelling van attributen en foto's uit het verleden ingericht.